

Vårens konstresa går till Gävle 10 maj – kom med!

Vi åker till Gävle **lördagen den 10 maj** och tror att en varm och härlig vårsol lyser över oss då. Först besöker vi **Länsmuseet Gävleborg**. Där pågår utställningen *Ola Billgren: En ny verklighet. Målningar 1962–1976*.



*Persienn, 1965 © Ola Billgren
/BUS2013 Foto: Malmö
konstmuseum*

Ola Billgren är en av våra mer välkända och uppskattade konstnärer, verksam från 1960- till 90-talet. Särskilt hans fotorealistiska måleri har uppmärksammats stort. Här sätts hans konst in i ett tidssammanhang och utställningen undersöker hur han gestaltade sin nära verklighet med familjen, hemmet och vännerna. Intresseväckande är att utställningen kan påvisa likheter mellan Billgrens bilder och hur identitet skapas i vår tids sociala medier.

Ansvarig för utställningen är Kristina Lindkvist. Hon kommer att visa oss den och kan också berätta om arbetet före vernissagen. Det visade sig till exempel inte vara helt lätt att spåra Ola Billgren-målningar... Kristina kommer också att visa oss museets fasta konstutställning med fokus på nyinköp under de senaste tio åren. På bussen mot Gävle kan den som vill förbereda sig genom att läsa om Ola Billgren och utställningen i material som Konstföreningen tillhandahåller. Det kommer också att finnas kartor över Gävle centrum.

Lunch på Konstcentrum

Därefter är det dags för god lunch på Konstcentrum. I Konstcentrum möter besökaren den samtida konsten i olika spännande former. Efter lunch får vi en visning av aktuell utställning och får höra om verksamheten.

Offentlig konst i Gävle & kaffe

Sedan antrar vi bussen igen för en tur i Gävle med fokus intressant och i vissa fall omdiskuterad offentlig konst med insatt personal från Konstcentrum som vägvisare. Vi stannar på något trevligt ställe (vilket är inte bestämt ännu) och dricker kaffe. Om solen fortfarande skiner avslutar vi Gävlebesöket med en promenad i **Gävle stadspark** innan vi åker hem till Dalarna igen. Stadsparken bildas av Boulognerskogen, med Bois de Bologne i Paris som förebild, och Stadsträdgården. Här finns flera skulpturer att titta närmare på, till exempel Carl Milles **Fem musicerande genier**. Om vädret inte inbjuder till promenad förlänger vi istället bussturen.

